

Korpsadjutant Aart Groenendijk.

Zoals alle sprekers geeft ook de Korpsadjutant aan dat ze elkaar in diverse functies hebben “geraakt”.

Een paar highlights uit het verhaal van Aart.

Wapen specialist, een titel die na vele jaren en diverse functies bij het KCT zeker van toepassing is. Zowel functioneel als vanuit hobby maar een passie die er altijd is geweest. Een beeld wat vele collega's hebben.

De dag van de uitreiking van de Willemsorde aan het Korpsvaandel staat in ons geheugen gegrift, en terecht. Samen met de rest van de vaandelwacht bij elkaar ongeveer 350 jaar ervaring zoals voormalig C-KCT generaal Swillens gekscherend meldde.

En zoals Zijne Majesteit de Koning op 15 maart ook tegen jou persoonlijk zei, Piet: jij bent één van die mensen die het KCT hebben gemaakt tot wat het nu is. Die mag je zeker trots in je zak steken.

Aart bedankt namens het Korps Piet voor de bewezen diensten.

Old soldiers never die. We nemen dan ook geen afscheid. Je blijft lid van de onderofficiersvereniging en komt deeltijd je expertise inzetten. Dus tot volgende maand.

Collega Oosterbaan, Claire: op jullie gezondheid!

Oud Korpsadjutant Cor van de Krieken.

Cor was erg vereerd toen hij werd benaderd door het KCT om een woord te richten aan Piet voor zijn FLO. Tijdens een ontmoeting daarna veranderde dat echter toen Piet aangaf dat hij een spreker wilde waarbij nog wat gelachen kon worden. “Ik ben hier dus om mezelf belachelijk te maken. Overigens lukt me dat doorgaans vrij goed maar ik vind het wel fijn te mogen bepalen wanneer ik dat doe”.

Zwaar beledigd bereid Cor zijn speech voor.

“Maar een man een man een woord een woord, ik ga hier wel wat woorden tot je richten. Maar ik beloof je, het gaat niet leuk worden! Dit gaat de meest serieuze toespraak worden die ik ooit gehouden heb.

Ik ga het hebben over jou meest onderbelichte kant. Jouw menselijke kant. Jouw kant als visionair, een mensenmens, interesse voor cultuur. en jouw kant als voorvechter vanaf het begin van jouw carrière voor de homo-emancipatie”.

Piet begint zich zichtbaar ongemakkelijk te voelen en bereid zich voor op wat komen gaat. De toon was gezet!

“trendsetter, je bent een echte trendsetter en een bepalend persoon voor de huidige haardracht in Nederland. Ik ken je niet anders als kaal en de meeste tijd met een prominente snor. Om aan te tonen hoeveel invloed jij hebt, zie je dat jij mensen als Maik de Boer, wie kent hem niet, hebt aangezet tot dezelfde haar en gezichtsbehandling. Hierdoor ben jij medebepalend geweest voor de huidige mode voor wat betreft haardracht”.

Ook het woord ‘retro’ heb jij uitgevonden, ver voordat het woord retro uitgevonden is reed jij al rond in grote Amerikaanse bakken. Retro is nu helemaal in maar jij hebt het eigenlijk uitgevonden”.

Er volgde nog een stroom aan vergelijkbare anekdotes.

“Piet, ik ga afsluiten. Weer een markant persoon die dit bedrijf gaat verlaten. Wat mij betreft nemen we afscheid van een voorbeeld onderofficier voor mij en mijn collega's. Jij bent een onderofficier in hart en nieren en het commandobloed spuit door je aderen. Ik heb het een voorrecht gevonden met jou te mogen samenwerken”.

Majoer Eric

Werving en selectie 1990. Ik ken Piet langer dan hij mij.

Ik werd gegrepen door een foto (van Piet) uit de Panorama, meer had ik niet nodig om naar Roosendaal te gaan.

Vastberaden strijder, leidt een diversiteit aan jonge mensen door de grootste uitdagingen heen.

1997 Onze formele ontmoeting.

Jonge, enthousiaste, eigengereid/eigenwijze Luitenant van 24 zoekt ervaren onderofficier om plaatsvervanger te zijn.

Gelijk een klik, Piet zijn droom kwam uit, nog 1 keer paraat op 38 jarige leeftijd veel humor, experimenteren, BSB, Deense SOF, SEALs, AT, zelfstandig met de ploeg.

Relationeel probleem, oplossing was "Amsterdam".

Gelukkig vond je in die tijd ook Marie Claire.

Springen in Tarbe, landen, ploeg formeren en op weg naar Kosovo.

Respect voor Piet:

Niet alleen omdat we samen voor de eerste keer de Warriorscup rugby wonnen.

Maar ook om te zien hoeveel invloed Piet heeft gehad op dienstplichtigen (wel gevormd en wel veel geleerd), hier ook aanwezig.

Piet doet alles om mee te gaan op uitzending (JCO)

Goede gezichten, haar laten groeien. Uiteindelijk gaat toch iedereen en blijken we allemaal geschikt voor Uitzending Bugojno.

Piet en zijn kinderen

Assegai eyes, zonsondergang in Toscane, mijmeren

Trots op die "gasten" twee van zijn drie kinderen zitten ondertussen ook in dienst.

Piet en de 9e man in de ploeg (dierendag)

De Imaginary friend dook overal op. Te velde onder een poncho, tijdens een poging tot vrouwen versieren, met een kater of gewoon als begroeting. Officiële naam de koekoekwaria, oosterbania, Linaeus.

Piet en het hebben van humor

Gevechtscursus, pokergezicht en huilen van het lachen.

Taal:

Grappen algemeen

Hallo met wie ha wie met lo.

Morgen is vast belangrijke dag want iedereen heeft het erover.

De medeklinkerverdraaiing

Ans Frerkelens

Graart Oenendijk

Piet Oosterbaan:

Markante kop, trouwe hond, vakman, in mijn ogen nooit adjudant geworden maar altijd Piet gebleven. Dank voor de zachte landing die je mij ooit hebt helpen maken en ik hoop dat jij die ook maakt als je hier de poort uit loopt.